

Niên Trưởng

TQLC PHẠM VĂN LIỄU.

MX.Saigon-Tôn Thất Soạn

Thiếu Úy Tôn Thất Soạn sau khi tốt nghiệp Khóa 4 Thủ Đức 1-6-1954, trở về trình diện BTL Quân Khu 2, miền Trung-Huế, đăc nhiệm đơn vị đầu tiên là Tiểu Đoàn 42 VN, đồn trú tại Mỹ Chánh-Quảng Trị, tiếp theo giữ chức vụ ĐDP/ĐĐ3 tại Diên Sanh, cũng là nơi đồn trú Chi Khu Quân Sự Diên Sanh (vẫn còn do sĩ quan Pháp chỉ huy).

Ngày 1-10-55, sau khi thụ huấn khóa pháo binh 106 ly (4"2 USA) tại trường Võ Bị Dalat

thì được lệnh của Bộ Quốc Phòng bổ sung về Binh Chủng TQLCVN để phục vụ PĐ 106 ly TQLC đang được thành lập, đồn trú tại tỉnh lỵ Mỹ Tho.

Đầu năm 1956, Trung Úy Tôn Thất Soạn trình diện BCH Liên Đoàn TQLC tại trại Cửu Long, Thị Nghè-Saigon.



Thiếu Tá PHẠM VĂN LIỄU

Sanh tháng: 1/1928

Xuất thân Khóa 5 SQ hiện dịch Võ Bị Liên Quân Đà Lạt

1952 ra trường cấp bậc Thiếu Úy

Từ tháng 1/56 đến tháng 8/56, Thiếu Tá CHT/BC/TQLC

Cấp bậc sau cùng Đại Tá

Ngày 29/10/2010 qua đời

Trg/Úy Tôn Thất Soạn được gặp Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn TQLC là Thiếu Tá Phạm Văn Liễu. Sau khi chào hỏi, Th/Tá Liễu đã ân cần niềm nở và cấp sự vụ lệnh cùng xe jeep cho Trg/Úy Soạn về Mỹ Tho để đăc nhiệm Đại Đội Sơn Pháo 106ly TQLC...

Giới thiệu về: MX-PHẠM VĂN LIỄU:

Trong hồi ký "TRẢ TA SÔNG NÚI" tác giả MX. Phạm Văn Liễu đã kể về việc "THÀNH LẬP TQL-CVN" như sau:

Đầu tháng 12-1954, tôi, Đ/Úy Phạm Văn Liễu vào Saigon trình diện Bộ Tổng Tham Mưu (BTTM), ngày ấy vẫn còn sử dụng doanh trại trên đường Trần Hưng Đạo-Chợ Lớn. Vì là một sĩ quan thâm niên trong

ngành Tuần Giang và Xung Kích, từng theo học lớp sĩ quan căn bản Hải Quân Khóa 1 Nha



Trang, được huấn luyện về đô bộ trên các chiến hạm Pháp, thực tập với các đoàn biệt kích trong Liên Đoàn Biệt Kích Miền Bắc VN (Groupe-ment des Commandos du Nord Viet Nam) với 2 đoàn biệt kích nổi danh là Ouragan và Tempête của Hải Quân Pháp, tôi được giao phó trách nhiệm thành lập Binh Đoàn THỦY QUÂN LỤC CHIẾN (TQLC) Quân Đội Quốc Gia VN.

Văn phòng thoạt đầu được đặt tại tòa nhà phụ bên phía mặt của Bộ TTM, chung với BCH Thiết Giáp do Thiếu Tá Dương Ngọc Lắm chỉ huy. Theo tôi về Saigon còn có Trung Úy Lê Nguyên Khang, 2 sĩ quan Pháp là Đại Úy Bore' và Đại Úy Ferruci, thành thạo về tổ chức, văn thư, sổ sách, phụ giúp tôi việc văn phòng.

Thoạt đầu, các Liên Đoàn Tuần Giang 1, 2, 3 trở thành 3 đơn vị cơ bản của lực lượng TQLCVN.

Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng, Khóa 5 Dalat, người bạn thân của tôi, đang chỉ huy Liên Đoàn Tuần Giang số 1 đóng tại căn cứ Khánh Hội. Thời gian này, theo tổ chức, TQLC trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân do Thiếu Tá Lê

Quang Mỹ chỉ huy.

Trung Úy Lê Nguyên Khang phụ tá tôi về văn phòng. Cố vấn cho tôi là Đại Úy Breckenridge USMC thuộc phái bộ Cố Vấn Mỹ mới thành hình tại Saigon.

Huy hiệu Binh Đoàn TQLCVN mới đầu được nghĩ ra là hình vuông màu ĐEN làm nền, vòng tròn ĐỎ ở trong, giữa có ngôi sao TRẮNG.

Đơn vị đầu tiên được thành lập là Tiểu Đoàn 1 TQLC đóng tại Nha Trang. Các đơn vị tiền thân của Tiểu Đoàn này gồm đơn vị biệt kích Bắc Việt và Liên Đoàn Tuần Giang Xung Kích số 3. Đại Úy Bùi Phó Chí đang làm TĐP cho Đ/Úy Delayen TĐT, được đề cử làm TĐT. TĐ1

Đại Úy Delayen và tôi từng quen biết trên chiến trường khu Nam Bắc Việt. Ông là một sĩ quan rất can đảm và anh dũng, nhiều kinh nghiệm chiến đấu.



1/SGT TRACY USMC, CAPT BRECKINRIDGE USMC TRIM NAG WITH VNMNCO OFFICERS AND SNCOs 1955

GHI CHÚ: hình các SQ và HSQ TĐ1-TQLC 1955 tân lập tại Nha Trang...

Hàng đứng: 1-Định, 2-Nhật, 3-Hạp, 4-Vinh, 5-Nho, 6-Tỉnh, 7-Khang, 8-Cừ, 9-Cát, 10-Đàn. Hàng ngồi : 1-Nhon, 2-Ái, 3-khg rõ, 4-1 HSQ khg rõ, 5-Đ.úy CV Breckinridge, 6- một HSQ khg rõ, 7-Ty.

Đầu năm 1955, tôi được thăng cấp Thiếu Tá, Trung Úy Khang lên Đại Úy.

Thành lập xong ĐĐ1, chúng tôi bắt đầu thành lập ĐĐ2/TQLC. Căn bản lấy đơn vị biệt kích Bergerol, nổi danh trong Nam. Đơn vị này có 4 đại đội tác chiến, do 1 Thiếu Tá Pháp, gốc Đức chỉ huy. Đại úy Nguyễn Văn Nam phụ tá.

Các ĐĐT là:

Trung Úy Nguyễn Văn Hay (tự Hai Chùa).

Trung Úy Thạch Hốt, gốc Miên.

Trung Úy Nguyễn Văn Khái,

Trung Úy Nguyễn Văn Châu v.v..

Các sĩ quan phụ lục quân* này khi chuyển qua Quân Đội Quốc Gia VN họ được giữ nguyên cấp bậc cũ. (*FORCES SUPPLETIFS (sau này là Địa Phương Quân)

Cũng thời gian này, chúng tôi thành lập một đơn vị “Corps Franc”, dựa theo tổ chức đại đội Biệt Kích miền Bắc (giống đại đội Thám Báo sau này) giao cho Thiếu Úy Trần Văn Nhứt Khóa 10 Dalat chỉ huy.

Chúng tôi cũng được phép tổ chức đơn vị pháo binh cho Binh Đoàn TQLC, gồm 12 khẩu (4”2 USA)/106 ly) mới được Hoa Kỳ viện trợ.

(Giống như súng cối, nhưng là 106 ly. Sau này TQLC được thay thế 106 ly bằng ĐB sơn pháo 75 ly)

Tháng 6-1955, Phủ Thủ Tướng bổ nhiệm Trung Tá Lê Quang Trọng, Khóa 2 Huế làm Chỉ Huy Trưởng Binh Đoàn TQLC.

(1954, Lúc đầu Th/T Phạm Văn Liễu được chỉ định làm trưởng toán soạn thảo và thành lập TQLCVN chứ không phải là Chỉ Huy Trưởng)

Trung Tá Lê Trọng cử tôi (Phạm Văn Liễu) làm TMT Binh Đoàn

Đ/U Nguyễn Kiên Hùng Trưởng Phòng 3,

Đ/U Lê Nguyên Khang Trưởng Phòng 4

Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang Trưởng Phòng 1.

Trung Úy Huỳnh Văn Nhân Trưởng Phòng 2.

Trung Tá Lê Quang Trọng là một sĩ quan giỏi, nhiều tính chất văn nghệ, cư xử khéo léo, thân mật với anh em.

Sau chiến dịch Hoàng Diệu, Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng được cử làm TĐT/ĐĐ2 TQLC, Đ/U Nguyễn Văn Nam TĐP, đóng tại Rạch Dừa, Vũng Tàu.

Cuối năm 1955, Trung Tá Trọng được nhậm chức Tư Lệnh Sư Đoàn Khinh Chiến 11, trú đóng tại Cần Thơ. Thiếu Tá Phạm Văn Liễu được chỉ định CHT Binh Đoàn TQLC, từ tháng 1 đến tháng 8- 1956.

Tiểu Sử MX. Phạm Văn Liễu:

Sinh năm 1928 tại Nam Định, Bắc Việt. Qua đời ngày 20-10-2010 nhằm ngày 13 tháng 9 năm Canh Dần tại San Jose, Cali USA.

Tên gọi trong cách mạng: Trần Sơn Nam. Hoạt động tại hải ngoại thuộc QUỐC DÂN ĐẢNG.

Kể từ 1975, tên là Trần Trung Sơn.

CÁC KHÓA HỌC:

-1950-51: Trung Học Nguyễn Trãi, Hanoi.

-1951-52: Võ Bị Liên Quân Dalat, K.5.

-1952, Trường Hải Quân Nha Trang, K.1 lớp căn bản.

-1956-57: Trường Bộ Binh Hoa Kỳ Fort Benning, GA.

BINH NGHIỆP:

-1953, CHP Liên Đoàn Tuần Giang Xung Kích (LĐTGXK) số 3.

-1953, ĐĐT/Tiểu Đoàn 54, khu chiến Hưng Yên.

-1953-54, CHT- LĐTGXK SỐ 3, Nam Định.

-1954-55, Thành lập và CHT/TQLCVN.

-1957, TMT trường VBQG-DaLat.

-1957-58, Trung Đoàn Trưởng Trg-Đoàn 39, SĐ13, Tây Ninh.

-1958-60, TMT-/TTHL Quang Trung.

-1964, CHT/TTHL Quang Trung.

-1964, TMT Sư Đoàn 7 BB (Mỹ Tho).

-1964-65, Phụ Tá Hành Quân Quân Đoàn

Thủy Quân Lục Chiến

II, (Pleiku).

-1965, Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên, nội các Thủ Tướng Phan Huy Quát.

-1965-66, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia.

-1966, Đặc Sứ Lưu Động Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan.

-1967, CHT trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đé. (Nha Trang).

-1968, Phụ Tá Đặc Biệt cho Tư Lệnh QĐIII, (Biên Hòa).

-1969, Tổng Thanh Tra QĐIII. (Biên Hòa).

-1969, Sĩ Quan Liên Lạc SĐ1KK-HK (1st US Air Calvary Division).

-1969, CHT Căn Cứ Đồng Tâm, (Mỹ Tho).

-1972, Cố Vấn Quân Đội Kampuchia tại Neak Luong.

-1972-73, Phụ trách khai thông sông Cửu Long, an ninh thủy lộ từ Saigon đến Nam Vang.

-1973-30-4-75, Tham Vấn cho các tổ chức chính trị.

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN VÀ CÁCH MẠNG:

-1944-45, Đoàn Jeune Campeurs.

-1945, Đoàn Thanh Niên Khất Thực.

-1945, Đại Việt Quốc Dân Đảng.

-1946-49, Lưu Vong qua Trung Hoa.

-1960-63, Lưu Vong qua Kampuchia.

-1975-2010, Lưu Vong Tị Nạn tại Hoa Kỳ:

Những nỗ lực đấu tranh bằng vũ lực chống cộng sản từ sau 1975 ở Hải Ngoại, đặc biệt là những bí ẩn về Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Quốc Gia..

ĐOẠN KẾT:

Lời tâm tình của tác giả MX. PHẠM VĂN LIỄU trên tờ bìa cuốn hồi ký “TRẢ TA SÔNG NÚI” có đoạn:

.. “Đã nhiều năm qua, bằng hữu, anh em, thường thúc giục tôi viết hồi ký, tôi phân vân mãi, nhưng không thể khởi đầu. Một trong

những lý do là tôi vẫn nghĩ hồi ký chỉ dành cho những người đã rút chân khỏi cuộc đời hoạt động. Hơn nữa cái tôi thường đáng ghét. Đời tôi tạm gọi có nhiều thăng trầm, vinh nhục, nổi trôi từ quê cha đất tổ mền yêu đến hải ngoại nhiều phen, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện viết lại chuyện đời mình cho người mua vui dăm ba khác, vài ngày, tôi không khỏi hổ thẹn. Gần đây, do cơn kích tim, sức khỏe bị suy yếu. Anh em thương quý vẫn khuyến khích nhắc nhở phải tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền. Tôi không thể từ chối, vì đó cũng là tâm nguyện bấy lâu: một lòng, một dạ phụng sự cho Quốc Gia và Quốc Dân. Cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam là cuộc chiến không ngừng nghỉ, cần vận dụng bất cứ phương tiện nào có thể có. Bởi thế, hơn một lần tôi nghiền ngẫm việc viết lại những lỗi lầm đời mình dài theo dòng lịch sử quốc dân làm món quà cho những người bạn trẻ. Cổ nhân dạy: “Dẫm lên sương sớm, nhớ tới mùa Đông”. Biết đâu, những kinh nghiệm máu và nước mắt đời tôi chẳng giúp vài ba bạn trẻ nào đó hăng tâm với đất nước, tránh được những vết xe đổ của người đi trước. Đó là tâm nguyện duy nhất của người viết: Phạm Văn Liễu...”./.

Iowa City, Iowa 2-10-2017.

MX Tôn Thất Soạn sưu tập

